



DINGSDAG, DEN

29 DECEMBER.

# Surinaamse Courant.

PARAMARIBO.

## Mengelingen.

PARAMARIBO, den 26 December 1840.

### Bewijs dat NAPOLEON in der daad nooit bestaan heeft.

Napoleon Buonaparte, over wien zoo veel gesproken en gechreven is, heeft inderdaad nooit bestaan, maar is niets dan een fabelachtige gestalte geweest. Hij is, om het in een woord te zeggen, een personificatie der zon. — en ik twijfel geen zins of een ieder zal die met mij instemmen, zoodra ik aantoon, dat alles wat van Napoleon den Groeten bekend is, wezentlijk ook op de zon, met name op de zon, mythisch, en duidelijk, volgens de griekse mythologie, van die grootgesternte ontleend is.

Beschouwen wij dan het voornaamste, wat aan van dezen wonderlijken man gezegd wordt.

1. Dat hij Napoleon Buonaparte geheten heeft;
2. Dat hij op een eiland in de Middellandsche-zee geboren is;
3. Dat zijne moeder Laetitia genoemd werd;
4. Dat hij drie zusters en vier broeders had, waarvan er drie Koningen geweest zijn;
5. Dat hij twee vrouwen heeft gehad, waarvan een hem een zoon geboort heeft;
6. Dat hij een einde heeft gemaakt aan een groote omwenteling;
7. dat zestien Rijk-Vaarschallen onder hem gestaan hebben, waarvan er twaalf in welke lijken dienst waren;
8. Dat hij in het zuiden heeft overwonnen, en voor het noorden heeft moeten onderdoen;
9. Eindelijk, dat hij, na een twaalfjarige regering, die hij uit het oosten komende begonnen was, in de zee van het westen ondergegaan en verdwenen is.

Vraagt men nu of al deze punten werkelijk van de zon ontleend zijn? Deze overtuiging hoop ik, aan ieder mijner lezers door het volgende te geven.

1. Het staat vast dat de zon door de Grieken Apollo of Apollon genoemd werd; het onderscheid tusschen Apollon en Napoleon is niet groot, en verdwijnt geheel en al, wanneer wij op de beteekenis dezer namen en derzelver oorsprong letten.

Apollon beteekent volgens de oude scholastici: verwoester, verderver. Het schijnt dat deze benaming der zon door de Grieken, derzelver oorsprong verschuldigd is aan de groote onheilen, welke zij onder hem aanrichtte voor Troye, waar een groot getal van het Griekse leger door de brandende hitte en daar uit ontstane ziekten omkwam.

Apollon is bijna hetzelfde woord als Apollon, men leidt het af van Apollon of van Apollon twee Griekse woorden, die verderf, dooden, te gronde rigten, beteekenen; zoodat, wanneer de held onzer eeuw Apollon geheten had, hij den zelfden naam zou hebben gehad als de zon, en buiten dien deze naam in volsten zin op hem gepast

hebben, daar hij als de grootste verwoester en verderger der menschengeslacht wordt. Maar onze held heette Napoleon, en zoo blijkt het, dat, er in zijn naam een letter is, die men in den naam der zon niet vindt. Eene letter, ja zelfs een geheel lettergreep is er wel te veel, want volgens de opschriften, die te Parijs zijn, was zijn eigenlijke naam Neapoleon. Zeer duidelijk staat dit op de zuil op de Vendome-Plaats.

Maar juist deze lettergreep is het, dat het verschil veel verkleint. Want dit blijkt duidelijk, dat deze syllabe zoo wel Grieksch is, als het overige; nu is het Grieksch ne of na een der sterkste bevestigingen, die wij door het woord echt, waar, zouden uitdrukken, daarom beteekent Neapoleon of Napoleon, verderver; in den volsten zin des woords: Aarts Apollon. Hij is dus de Zon, en wel zeer zeker de Zon. Hoe zal het ochter met den anderen naam gaan?

In welke betrekking staat het licht van den dag tot het woord Buonaparte? Dit kan men niet terstond opmerken. Intusschen blijkt het weldra dat daar Buonaparte zoo veel beteekent als: *bonne partie* (goede zijde), het hier op iets doelt, dat een goede zijde heeft, en op de Zon Napoleon betrekking heeft. Niets echter staat in zulk een direct verband met de Zon, als de uitwerkselen harer dagelijksche revolutie of omwenteling: deze uitwerkselen zijn Dag en Nacht, licht en duisternis. Er bevindt zich in dezen laatste naam een allegorie, die van de Perzen ontleend is: er wordt gezinspeeld op het rijk van Ormus en Ahriman, het rijk des lichts en der duisternis, de goede en booze geesten. Begen de laatsen, de geesten der bozen en der duisternis, werd vroeger dit spreekwoord gebruikt: *Abi in malum partem*. Wanneer men nu onder *mala parte* de duisternis verston, dan is het zonder twijfel, dat men onder *bona parte* het licht moest verstaan. Wanneer men nu vaststelt, dat er geen kwaad is of het heeft een goede zijde, dan moet natuurlijk de Zon (Napoleon) ook een goede zijde (Bonaparte) hebben.

2. Apollon was volgens de Griekse mythologie op een eiland in de Middellandsche-zee geboren (het eiland Delos); zoo heeft men Napoleon ook op een eiland in de Middellandsche-zee ter wereld laten komen, en wel op Korsika, om dat de geographische ligging van hetzelfde in betrekking tot Frankrijk, waar men hem zijn rijk gegeven en hem heeft laten regeren, juist zoo geschikt is, als Delos in betrekking tot Griekenland, het land waar Apollon zijnen voornaamsten tempel had.

Wel is waar, Pausanias noemt Apollon onder de Egyptische Godheden, maar daarmee is nog niet bewezen, dat hij in Egypte geboren is, doch slechts zoo veel, dat hij er als God vereerd werd, en dat hem de Egyptenaren aanbaden; — en zeldzaam genoeg, ontstaat hier door nog een betrekking: punt meer tusschen Napoleon en de Zon, want alle herigten stemmen daarin overeen, dat Napoleon in Egypte als bovennatuurlijk wezen beschouwd werd, als de vriend van Mahomed en eerbewijzen ontvangen heeft, die een aanbidding tamelijk waren.

## Eerste Oproeping.

De Commissie van Inschrijving en Vrijstelling voor de Schutterij van Paramaribo, bevestigd door Zijne Excellentie den Heere Schout H. Nacht, Gouverneur Generaal, bij Gouvernements-Order 14 December 1840, No. 247 | 25, roept hij dezen op:

Alle vrije Mannelijke Ingezetenen, welke bewijsselijk aan Paramaribo woonachtig zijn, immers zich aldaar bewijsselijk ophouden, of hun verblijf hebben, voor zoo verre zij namelijk op den 1sten Januarij 1841, den vollen ouderdom van achttien jaren zullen bereikt hebben, en alzoo hun negentiende jaar zullen zijn ingetreden, en die hun negen en veertigste jaar niet zullen hebben bereikt, en alzoo hun vijftigste nog niet zullen zijn ingetreden, welke niet reeds in de Schutterij zijn ingelijfd, van welken rang, staat of orde zij ook zijn mogen, zonder onderscheid, of zij vermeenen mogen, al dan niet tot de vrijgestelde te behooren, met uitzondering nogtans van zoodanige, welke volgens Art. 3 van het Reglement voor de Schutterij, gearresteerd den 31sten December 1835 en 13. Mei 1836, van de persoonlijke dienst bevrijd, of van schriftelijke FINALE VRIJSTELLING van de voormalige Commissie van Inschrijving en Vrijstelling voorzien zijn.

Zij zal hare eerste zitting houden, in het lokaal van het voormalig Gemeente Bestuur, van des morgens 9 tot 12 uren, op Maandag den 4den Januarij 1841. Voor de personen wier namen aanvangen met de letters A, B, C, D, E, F, G, en H. — Continueren op Donderdag den 7den daaraanvolgende, met de letters I, K, L, M, N, en O; — en vervolgens op Maandag den 11den, met de letters P, tot en met Z.

De voor de Commissie verschijnende, zullen de Letters en het Nummer hunner Woonplaats, en den naam der Straten moeten opgeven.

Paramaribo, den 24 December 1840.

Namens de Commissie van Inschrijving en Vrijstelling, voornoemd:  
De Secretaris,  
H. BENJAMINS.

3. Men heeft blijkbaar door den naam zijner moeder *Laetitia*, welk zoo veel als vreugde beteekent, niets anders te kennen willen geven, dan vreugde of morgenrood, welke schemering over de geheele natuur vreugde verspreid. Opmerkingwaardig is het evenwel, dat *Apollo's* moeder, volgens de Grieken, *Leto* heette. Gelijk nu de Romeinen uit *Leto* *Apollo's* en *Diana's* moeder *Leto* na maakten, zoo heeft men in open tijd gevonden, dat *Laetitia* van te maken, om dat deze naam meer in de Parysche mode is. *Laetitia* is het zelfstandig naamwoord van *lactor* of van het minder gebruikelijke *lacte*, hetwelk verheugen beteekent. Zoo is het dus bewezen, dat deze *Laetitia* zoowel als haar zoon, reeds in de Grieksche mythologie voorkomt.

4. Zoo als verder verhaalt wordt, heeft de zoon van *Laetitia* drie zusters gehad, buiten twiifel worden daarmede de drie *Gratiën* bedoeld, die met de Muzen, hare gezellinnen, de bekoorlijkheid en het sieraad van het hof baars broeders *Apollo* uitmaakten.

Onze nieuwe *Apollo* heeft vier broeders gehad. Deze vier broeders zijn niet anders dan de vier jaargetijden, zoo als wij terstond ontwikkelen zullen.

Van de vier broeders van *Napoleon* waren er drie Koningen. — deze drie zijn de lente, die over de bloemen, de zomer, die over de oogst, en de herfst die over de vruchten heerscht. En gelijk deze jaargetijden alles, wat zij het hare noemen, aan den magtigen invloed der zon te danken hebben, zoo zegt men ook, dat de drie broeders van *Napoleon* konne kroonen en rijken aan hem verschuldigd waren, en slechts door hem heerschten. Dat een van zijne broeders geen Koning is geweest, komt van daar, dat er een jaargetijde is dat over niets regeert, namelijk de winter. De winter is geenszins zonder rijk en zonder gebied, maar heerscht over sneeuw en ijs, zal men zigeen bij zich zelve denken, maar dan antwoorden wij kort af: De vierde broeder heeft ook heerschappij gevoerd na den val van *Napoleon* en zijne gehele familie, even als de winter dit doet na den val der andere jaargetijden. Hij heeft namelijk geregeerd in het misereabele plaatsje *Canino*, hetwelk een vorstendom is, om er een op toe te geven.

*Canino* komt van *Casi*, hetwelk bij de dichters dikwijls gebruikt wordt als het witte, lichte haar der bergen. Zoo is de vermeende vorst van *Canino* niets anders dan een persoonlijke voorstelling van den winter; hij bestoog zijnen troon toen de zon het verste van hem verwijderd was, ten toen de zoonen van het noorden, zoo als de dichters de noorde winden gelieven te noemen, hem en ons als overstroonden.

5. Het verhaal volgende, leest men dat *Napoleon* twee vrouwen heeft gehad; den God der Zon heeft men er ook twee gegeven. Deze waren: de Maan en de Aarde; de Maan, volgens de mythologie der Grieken, zoo als *Plutarchus* ons verzekert, en de Aarde volgens de fabelleer der Egyptenaren; — en daarbij nog met het merkwaardige onderzoek, dat de Zonnen-God van de Maan geen kinderen heeft gehad, van de Aarde daarentegen een Zoon, en een eenigen Zoon, den kleinen *Horus*, die volgens de Egyptenaren, de vrucht des akkerbouws voorstelde; en in volle overeenstemming hiermede, heeft men de geboorte van den vermeenden Zoon van *Napoleon* op den 20sten Maart gesteld, op welken dag de grootste verandering voor de voortbrengelen des akkerbouws plaats grijpt.

6. Men zegt, dat *Napoleon* aan een verwoestende landplaag, die men de *hydra* der revolutie noemt, een einde heeft gemaakt. Een *Hydra* is, zoo als men weet, een slang; op de spiecie komt het niet aan, als men een fabel wil maken, gelijk wij hier doen. Nu bragt de slang *Python*, een verschrikkelijk monster, geheel Griekenland in beweging, en werd door *Apollo* verslagen; en daarom zegt men van *Napoleon*, dat hij zijne heerschappij daarmede begonnen is, dat hij de Fransche revolutie namelijk een gebeurtenis die zoo wel een der fantasie is als het overige) geëindigd

heeft, want men ziet wel, dat het woord revolutie van het Latijnsche *revolvere* afstamt, hetgeen de ligging van een slang verbeeldt, die zich opgetoeld heeft. — Het is de oude slang *Python* en niets meer.

7. De beroemde krijgsheld der 19de eeuw heeft, zegt men verder twaalf Rijk-Maarschalcken aan het hoofd van zijn leger gehad, en vier die buiten dienst waren. De twaalf eerste zijn, zoo als ieder wel spoedig zal insien, de twaalf teekenen van den Dierenriem, die naar de wet en het bevel van den Zon *Napoleon* wandelen, ieder een talloze schare sterren voerende; de vier anderen zijn hoogstwaarschijnlijk de vier Kardinaal-papenten, die, in midden der algemeene beweging, der non-activiteit, waarop het hier aankomt, voortreffelijk uitdrukken.

8. Verder verhaalt men, dat deze groote krijgsvorst de landen van het zuiden glorieus is doorgetrokken, maar, toen hij verder naar het noorden doordrong, is hij van de hoogte zijner overwinning afgevoert. Dit alles kenmerkt op het naauwkeurig de Zon. Want de Zon heerscht, zooals wij weten, als Koning in het zuiden; na de voorjaars-nachtevening zoekt zij op de noordelijke gewesten door te dringen, en verwijderd zich van de evenachtlijn. Maar na drie maanden op deze baan naar het noorden te zijn voortgetrokken, bereikt hij den noordelijken keerskring, en ziet zich van deze terug gebannen op haren weg naar het zuiden. Niets anders dan dit heeft men met het fantasiebeeld van de expeditie *Napoleon's* tegen het noorden en zijne schandelijken terugtocht, waarmede deze, zoo als het heet, geëindigd zoude zijn, willen voorstellen.

9. Kindelijk en dit behoeft geen lang betoog, gaat de zon in het oosten op en in het westen onder, zoo als de geheele wereld weet. Als dichters schilderen ons zoo haren op- en ondergang. Dit en niet anders moeten wij er onder verstaan, wanneer wij hooren dat *Napoleon* over de zee uit het Morgenland (*Egypte*) gekomen is, om in Frankrijk zijne heerschappij te stichten, en ondergegaan in de Atlantische-see, na een regering van twaalf jaren die niets anders zijn dan twaalf uren, gedurende welke de zon den horizon verlicht.

Nu geloof ik dat ik bewezen heb, dat die *Napoleon* waarover zoo veel geschreven en gesproken is, in het geheel niet heeft bestaan, en de dwaasheid die zoo vele kundige en onkundige lieden het hoofd gek gemaakt heeft, berust alleen op een klein, zeer klein misverstand dat men namelijk de mythologie der 19de eeuw voor de geschiedenis gehouden heeft.

## Advertentiën.



(41295) De fangerende CURATORS bij het Departement der Onbeheer te Boedels, zullen op Dinsdag den 2den Februarij 1841, des nademiddags ten 4 ure, publiek doen verkoopen:

Het een zesde aandeel in de KATOEN PLANTAADJE *ALSIMO*, gelegen binnen deze Kolonie, aan het gedolven Kanaal van de *Warappe Kreek*, ter rechterhand in het opvaren, tussehen de Plantadje *Waterloo* en den *Oceaan*; aankomende den Boedel *MATTHIAS OEHLEERS*.

En zulks met al deszelfs SLAVEN, GEBOUWEN, GRONDEN enz, volgens daarvan geformeerden Inventaris.

Paramaribo, den 24 December 1840.

M. N. ARLAUD,  
2de Commies.

(41267) De Exploiteur bij het Geregts-hof te Suriname, zal op DONDERDAG den 31sten December 1840, des voormiddags om half negen uren, ten overstaan van Heeren Gecommitteerde Raden uit gemeld Geregts-hof, publiek bij Executie verkoopen

Het HUIS en ERF, gelegen aan de Keizerstraat, La. A. No. 149; aankomende *RACHEL CARRILHO*, als Erfgename van wijlen haren man *ISAAC FERNANDES JUNIOR*.

Paramaribo, den 28 December 1840.

B. GOLLNSTEIDE,  
Exploiteur.



A. SALOMONS, zal op Donderdag e. k., des morgens om 9 ure, ten zijnen huize op Vonds verkoopen:

Het afgekeurde Noord-Amerikaansche Brik Schip *SABRA*, gevoerd door Kapt. F. F. NICKERSON, als mode: ZEILEN, TOUWWERK, BLOKKEN, ANKERS, BARKAS en verdere andere WOEDEREN tot gemelde Schip toebehooren, allen voor rekening die het mogte aangaan. (41265)

## COLLEGIE DE VEREENIGING.

(41298) ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag den 30sten dezer maand, des avonds ten acht uren.

Paramaribo, den 22 December 1840.

De Secretaris,  
F. C. COBLIJN.

## Te Koop of te Huur:

Het HUIS en ERF, gelegen in de Heerenstraat, La. A. No. 54; thans bewoond door de Heeren GEER. CAS-TILLO. (41274)

A. W. VAN DEN BRINK.

## Worden te Huur gevraagd:

Enige TIMMERNEGERS, om op Plantadje te werken; — adres ten Kantore van (41325)

H. M. WOLFF DE FRIDERICI.

## Schepen in Lading.



Naar Amsterdam:

Het gekopeid tweedels Barkschip *Noord-Holland*, Kapt. Hansen Klaas Ruij. — Adres bij Gebrueders Reijns.

Het gekopeid tweedels Driemast Schip de *Drie Gebroeders*, Kapt. S. Y. Pasma. — Adres bij J. L. Gellée. — Sluit 3 Januarij 1841.

Het gekopeid tweedels Barkschip *Catharina*, Kapt. H. M. Hillers. — Adres bij R. Degenborch. — Sluit 3 Januarij 1841.

Het gekopeid tweedels Barkschip *Julia*, Kapt. J. Hilbrands. — Adres bij J. van Lyen. — Sluit ultimo dezer.

Het nieuw gehouwd Driemast Galjoenschip de *Stad Zwolle*, Kapt. T. Lange. — Adres bij Kouswil en Co.

Het gekopeid tweedels Driemast Galjoenschip *Anna Maria*, Kapt. Daniel Steenveld. — Adres bij Reijner en Schellor. — Sluit 4 Januarij 1841.

Het gekopeid tweedels Fregatschip *Sophia Maria*, Kapt. A. J. Andresen. — Adres bij L. D. J. van Rommel. — Sluit 5 Januarij.

Het Nederlandsch Schip *Anna en Susanna*, Kapt. J. D. Bus. — Adres bij J. G. Fossaca Fa.

For Drukkerij van Fucus & Camps.